

LES 10



Het gesproken Woord van God Overzicht voor de leider 10

Meer dan ooit moeten de kinderen weten dat ze een levende, bovennatuurlijke, in hen geïnteresseerde God mogen leren kennen! De laatste decennia hebben New Age, het occultisme, de oosterse godsdiensten en allerlei satanische bewegingen een enorme invloed op het leven van onze kinderen. De wereld is vol verkeerde bovennatuurlijke ervaringen en onze kinderen krijgen daar mee te maken, ja, ze zijn zelfs het speerpunt van deze bewegingen. We mogen onze kinderen leren verwachten op allerlei verschillende manieren een bovennatuurlijke ontmoeting met hun Schepper te hebben.

De kracht van God moet van de bladzijden van de Bijbel springen en deel worden van hun leven maar zeker ook deel worden van ons eigen leven. Het doel van dit curriculum en van alle andere curriculum's die zijn geschreven en nog worden geschreven is dat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen meer dan normale, wonderbaarlijke ervaringen opdoen. Ze mogen leren wie ze zijn. Ze mogen leren omgaan met hoe ze eruit zien en hoe ze zich voelen. Ze mogen leren dat het geloof een onderdeel is van het dagelijks leven en meer is dan het lezen van de Bijbel, naar de kerk gaan

en bidden voor het eten. Natuurlijke zijn deze dingen belangrijk maar helaas is het zo dat het geloof bij veel Christenen alleen hieruit bestaat. Als kinderen het niet om zich heen zien leren ze het ook niet.

De tot nu toe besproken manieren waarop God tegen ons spreekt en hoe wij mogen luisteren zijn allemaal bovennatuurlijk maar in veel opzichten laagdrempelig, subtiel en voor een kind misschien niet erg opwindend. De volgende hoofdstukken zullen meer openbaring geven van wat God allemaal voor Zijn kinderen heeft.

Het kan heel goed zijn dat je zelf, als leider, nog nooit een hoorbare stem van God hebt waargenomen of nog nooit engelen hebt gezien. Maar jij mag jezelf ook uitstrekken naar meer van Gods openbaring in je leven terwijl je deze lessen aan de kinderen onderwijst. Tegenwoordig zijn wonderen een algemeen goed aan het worden.

Er gebeurt iets als we met de kinderen over deze dingen gaan spreken. Het lijkt alsof God zich ook verheugt over ons onderwijs en daarop reageert door Zichzelf aan ons te openbaren in ongelooflijke avonturen. Sta dus open om van Hem te ontvangen!

We mogen onze kinderen leren verwachten op allerlei verschillende manieren een bovennatuurlijke ontmoeting met hun Schepper te hebben.

BIJBELTEKST



‘Daarom spreek ik tegen hem niet in raadsels, maar rechtstreeks en duidelijk’.

Numeri 12:8 (GNB)



UITLEG BIJ DE BIJBELTEKST

Zorg er voor dat alle kinderen de woorden uit de tekst goed begrijpen.



Raadsels: Een woordspelletje, een zin met een verborgen boodschap

Rechtstreeks: God spreekt tegen ons zoals vrienden met elkaar spreken



VOORBEREIDING

Inleiding

Benodigheden: 1) Een paar grote plastic oren 2) Een magneet 3) Het verkeerslicht 4) Twee foto's 5) Een doos die groot genoeg is om alle genoemde items in te doen. Schrijf erop 'Gods Doos'

Visuele les 1

Benodigheden: 1) Een bordje met daarop **GEVAAR** 2) Een bordje met daarop **WINNAAR**

Visuele les 2

Benodigheden: 1) Een kledingstuk met daarin een naald en draad

Visuele les 3

Benodigheden: 1) Een kleine geluidsbox 2) Een grote metalen kom 3) Een houten lepel 4) Een groot zakmes 5) Een lege frisdrankfles met een papiertje erop met **BIER** 6) Een set speelkaarten 7) Een prullenbak 8) Een tafel om alles op te leggen

(onderstreepte voorwerpen zijn te verkrijgen in een pakket met visuele hulpmiddelen dat bij www.kidsinministry.com te bestellen is)

LES 10

Het gesproken Woord van God



Inleiding

Benodigheden: 1) Een paar grote plastic oren 2) Een magneet 3) Het verkeerslicht 4) Twee foto's 5) Een doos die groot genoeg is om alle genoemde items in te doen. Schrijf erop 'Gods Doos'

We hebben in de afgelopen tijd al heel veel verschillende manieren besproken waarop God tegen ons spreekt. We hebben het er ook over gehad dat Zijn stem bijna nooit een echte stem is maar dat Hij vaak gebruikt maakt van gevoelens, plaatjes of een bepaalde drang in ons hart (*laat de bijbehorende items zien bij het benoemen daarvan*). Dat is ook helemaal waar en het is de meest voorkomende manier waarop God tot de mensen spreekt.

Maar, God wil ook tot ons spreken met gewone woorden. Misschien heb je wel eens ervaren dat je in je geest een heel gesprek met God voert. Dat zijn geen woorden die je met je gewone oren kunt horen (*zet de plastic oren op je hoofd*) maar het is net zo echt als dat wij nu met elkaar praten.

Het gebeurt echter ook wel dat mensen Gods stem met hun natuurlijke oren horen (*trek aan je oren*). Het is zo echt dat andere mensen om je heen het ook zouden kunnen horen. We noemen dat de 'hoorbare' stem van God. Toen Jezus werd gedoopt hoorde iedereen die daar bij was God spreken: *Een stem uit de hemel zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.'* (Mattheüs 3:17)

Er zijn heel veel manieren waarop God tegen ons spreekt en die kunnen we alleen maar even noemen. God kan tot ons spreken in ons lichaam. Opeens kunnen we in de geest

dingen 'ruiken'. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze de geur van rozen konden ruiken en dat was Gods aanwezigheid. Soms kun je de duivel (een onreine geest) ruiken als je voor iemand bidt de bevrijding nodig heeft. Meestal ruikt niemand anders de vreselijke stank, alleen de mensen die aan het bidden zijn voor die persoon.

Het kan ook zijn dat je ineens pijn voelt op een plek waar je normaal gesproken geen pijn hebt (*leg je handen op verschillende plekken op je lichaam*). Je mag weten dat die pijn te maken heeft met de persoon waar je voor gaat bidden, het is de pijn van die persoon die je voelt en die wil God genezen. Als je voor hem/haar gaat bidden gaat God genezen. God spreekt dan tot ons door ons lichaam.

We moeten alleen wel voorzichtig zijn dat we God niet in een 'doos' gaan doen [beperken] (*doe alle items in een doos terwijl je spreekt*). Daarmee bedoel ik te zeggen dat we niet mogen zeggen dat dit alle manieren zijn waarop God tot ons spreekt en als het niet op deze manier gebeurt dan is het niet van God. God heeft heel veel verschillende manieren waarop Hij tot ons wil spreken. Wees erop bedacht, verwacht het en je zult veel verschillende manieren leren kennen.

LES 10

Het gesproken Woord van God



Visuele les 1

Benodigheden: 1) Een bordje met daarop GEVAAR 2) Een bordje met daarop WINNAAR

Voorbeeld: Jeremy fietste naar Freds huis om bij hem te gaan spelen. Hij bedacht allerlei dingen die ze samen zouden kunnen doen toen opeens het woord GEVAAR in zijn gedachten kwam. Het leek wel of hij het letterlijk hoorde: GEVAAR (*houd het bordje omhoog*). Het leek nergens op te slaan, toch begon hij voorzichtiger te fietsen. Hij lette beter op het verkeer en stak netjes zijn hand uit als hij de bocht omging. Hij keek om zich heen of er iets was dat voor hem gevaarlijk zou kunnen zijn of waardoor hij bij een ongeluk betrokken zou kunnen raken.

Toen hij bij Freds huis was gekomen vergat hij het woord in zijn hoofd, de jongens raakten verdiept in hun spel. Na een uurtje kwam Robert, een jongen uit hun klas, langs. Al snel pakte Robert een boek uit zijn tas en zei: 'hé jongens, zullen we dit eens samen gaan lezen! Er staan hele leuke dingen in. Je kunt bijvoorbeeld leren hoe je een vloek of toverspreuk over iemand moet uitspreken en hoe je macht over iemand kunt krijgen!'

Onmiddellijk kreeg Jeremy het woord GEVAAR weer in zijn gedachten (*houd het bordje weer omhoog*). Op dat moment kreeg hij ook kramp in zijn maag. Toen wist hij dat dit het gevaar was waar God hem eerder op de dag voor had gewaarschuwd en dat hij dus niet mee moest doen met Robert en zijn activiteiten. Omdat God hem van te voren had gewaarschuwd had hij ook de moed om tegen

zijn vrienden in te gaan en te zeggen dat hij niet mee wilde lezen.

Het is voor God heel normaal om een woord of een zin in onze gedachten te geven. Zulke woorden of zinnen lijken helemaal nergens op te slaan als je ze voor het eerst hoort, maar het is geen fantasie. Als je er voor gaat bidden zul je gaan begrijpen wat God tegen je wil zeggen. Je kunt zulke gedachten van God herkennen omdat ze net even sterker zijn dan je eigen gedachten. Net als bij Jeremy lijken ze niets te maken te hebben met waar je op dat moment mee bezig bent.

Voorbeeld: Karin hielp haar moeder met afwassen toen de telefoon ging. Terwijl haar moeder de telefoon opnam kwam er opeens een woord in Karins hoofd – zomaar uit het niets. Het was het woord WINNAAR (*houd het bordje met winnaar omhoog*). Toen moeder weer terug kwam zei ze dat het oma was die had gebeld. Ze was die dag gaan winkelen en had zich ingeschreven voor een kunstwerkje wat je kon winnen en – Karin viel haar moeder in de rede en zei: 'en ze heeft hem gewonnen!' Haar moeder was verbaasd en vroeg: 'hoe weet je dat nou?' Karin lachte naar haar moeder en zei dat God het tegen haar had gezegd.

Wij kunnen allemaal en iedere dag soortgelijke ervaringen hebben als we luisteren met de oren van ons hart!

LES 10

Het gesproken Woord van God



Visuele les 2

Benodigheden: 1) Een kledingstuk met daarin een naald en draad

Het is mogelijk om Gods stem op een nog betere manier te horen en dat is een verbazingwekkende ervaring. Het lijkt net of je in je hoofd met iemand aan het praten bent. God zegt letterlijk iets tegen je. In je gedachten zeg je iets terug en daar reageert God dan weer op. Het lijkt of Hij bij je in de kamer zit en je hebt een gesprek van gedachte tot gedachte in plaats van een gesprek van mond tot mond. Als dit gebeurt dan vraag je je niet meer af of het echt wel God is die spreekt. Je weet dan gewoon dat God tegen je spreekt en dat jij iets terug zegt.

Voorbeeld: Sara is haar kamer aan het opruimen als ze vanuit het niets opeens in haar gedachten een stem hoort zeggen: 'Sara als je iets heel erg graag wilt, ben je dan ook bereid om te doen wat Ik je vraag om te doen?' Sara antwoordt meteen in haar gedachten: 'Natuurlijk Heer!' Dan spreekt God weer: 'Wil je ook doen wat ik van je vraag, al wil je het eigenlijk *niet*?' In haar gedachten antwoordt Sara: 'natuurlijk Heer, dat wil ik.' Sara weet meteen waar God het over heeft. Ze heeft er over gedacht om te stoppen met de naailes op school (*houd het kledingstuk omhoog en doe of je naait*) omdat het zo saai is en ze voelt zich niet thuis bij de andere meisjes. Maar nu God tegen haar heeft gesproken weet ze dat ze er niet mee moet stoppen. Zes maanden later heeft Sara de kans om twee meisjes van de naailes over Jezus te vertellen en met hen

te bidden. Als ze was gestopt dan zou dat nooit gebeurd zijn want de naailes was de enige keer in de week dat ze deze meisjes zag.

Deze woorden in haar gedachten kwamen zomaar in eens in haar hoofd op. Maar toen het gebeurde leek het voor Sara heel normaal om op deze manier met God te praten. Het was meer dan haar eigen gedachten, meer dan zomaar een indruk. Het leek erop dat God zijn eigen gedachten in Sara's gedachten had geplant.

Sara wist meteen waar God het over had toen Hij tegen haar begon te spreken. Het is opnieuw een manier van God om op bovennatuurlijke manier met ons mensen om te gaan. De Heilige Geest maakte zichzelf op twee verschillende manieren aan Sara bekend. Sara hoefde niet op haar hoofd te krabben (*krabbel op je hoofd*) en zich af te vragen 'waar zou God het nu toch over hebben?' Ze wist het gewoon en dat is de manier waarop God tot ons spreekt. We 'weten' het gewoon in ons hart.

Als God op deze manier tegen je spreekt moet je het niet negeren of net doen of je het niet hebt gehoord (*maak een gebaar of het niet belangrijk is*). Omdat deze manier van spreken minder vaak voorkomt betekent het eigenlijk dat God echt iets tegen ons wil zeggen, het is voor Hem heel belangrijk dat wij het horen.

LES 10

Het gesproken Woord van God



Visuele les 3

Benodigheden: 1) Een kleine geluidsbox 2) Een grote metalen kom 3) Een houten lepel 4) Een groot zakmes 5) Een lege frisdrankfles met een papertje erop met BIER 6) Een set speelkaarten 7) Een prullenbak 8) Een tafel om alles op te leggen

Een van de meest fantastische ervaringen die een Christen kan hebben is als hij/zij God hoort spreken zoals jullie mij nu horen spreken, met je natuurlijke oren. Dan hoor je God met een 'hoorbare' stem. Hoorbaar betekent een geluid dat je kunt horen (*wijs op de geluidsbox*). In de Bijbel staan hier verschillende voorbeelden van. Jullie kennen allemaal het verhaal van de kleine Samuël wel. Hij woonde bij Eli de Hogepriester in de tempel. Op een nacht hoorde Samuël drie keer zijn naam roepen. Het was God die riep, maar het was zo echt dat Samuël dacht dat het Eli was. Hij sprong van zijn bed en ging naar Eli om te vragen wat er aan de hand was. (1 Samuël 3:8).

In het Nieuwe Testament staat het verhaal van Saulus die op weg was naar Damascus. Hij zag een fel licht en toen viel hij van zijn paard. Er kwam tegelijkertijd een heldere stem uit de hemel die zei: Saulus, Saulus waarom vervolgt je mij? (Handelingen 9:4). Er waren meer mensen bij die de stem ook konden horen (*wijs op de geluidsbox*) maar ze konden niet verstaan wat er werd gezegd. Ze hoorden de stem als een rollende donder (*sla met de houten lepel op de metalen kom*) Het was een echt geluid wat ze met hun gewone oren konden horen.

Iedereen die het wel eens heeft meegemaakt zal je vertellen dat het een

angstige ervaring was omdat je je ineens bewust wordt van Gods heiligheid en macht. Ze krijgen ontzag voor God op een manier die ze nog nooit eerder hadden gehad.

Echt gebeurd: Jan was opgegroeid in een gezin met heel veel geweld. Hij kwam al heel jong in aanraking met dingen die voor kinderen niet goed zijn zoals te veel alcohol, gevechten met messen, gokken, vervloeking, tovenarij en nog veel meer. Op een dag leerde hij Jezus kennen en hij veranderde van het ene op het ander moment. Hij werd krachtig aangeraakt door Gods aanwezigheid.

Op een dag zat hij aan de keukentafel. Voor hem (*pak de genoemde items op en leg ze weer terug op tafel*) lagen zijn zakmes, een fles sterke drank, sigaretten en een pakje speelkaarten. Hij was nog helemaal ondersteboven van zijn ontmoeting met God en stuurde naar alle dingen op tafel.

Opeens hoorde hij een stem die zei: 'ik denk dat je al deze dingen niet meer nodig hebt!' Jan was zo verbaasd dat hij een stem hoorde dat hij omkeek om te zien of er iemand de kamer was binnengekomen maar hij was nog steeds alleen. Hij antwoordde: 'nee, ik denk het ook niet.' Daarna pakte hij alle spullen op en gooide ze in de prullenbak (*doe het ook*) Hij begon op dat moment een heel nieuw leven.

LES 10

Het gesproken Woord van God



DRAMASTUK

Een stem in de nacht

Benodigheden: Een tafel met een kleed eroverheen als een soort 'grot', een kant is open naar het publiek toe. Je kunt nog een paar 'struiken' neerzetten voor het effect. De acteurs hebben een licht jack aan. Een grote zaklamp. Als het mogelijk is dim dan de lichten in de zaal voor extra effect.

Acteurs: Nathan, Joas, Bob, Vader en God als een stem door het geluidssysteem

(de drie jongens komen hijgend en puffend het toneel op. Nathan houdt de zaklamp vast en schijnt in het publiek alsof hij de weg moet zoeken. Voor de 'grot' blijven ze bibberend staan)

Joas: Dit is niet leuk meer, ik word bang.

Bob: Ik ook! Ik dacht dat jij de weg wist Nathan. Geef het nou maar toe, we zijn verdwaald!

Joas: En nu is het donker en kunnen ze ons niet meer vinden.

(het toneellicht gaat even aan en uit alsof het weerlicht. De jongens staren naar de lucht)

Bob: Oh help. Het gaat onweten. Straks gaat het nog regenen ook!

Nathan: *(schijnt nog steeds met de zaklamp, ze hebben de grot nog niet gezien)* Rustig jongens. Mijn vader en ik komen hier zo vaak. Hij weet meteen waar hij ons moet zoeken want ik heb een briefje achtergelaten op de keukentafel. *(het bliksemt weer)* Maar het ziet er wel naar uit dat we moeten schuilen. *(hij schijnt in het rond met de lamp en vindt de grot)*. Hé, moet je kijken, hier is een grot. Daar kunnen we schuilen voor de regen die komt.

(de jongens zitten bij elkaar in de grot. Ze kijken niet naar het publiek maar hun ogen zoeken de omgeving af. Ze bibberen nog van de kou)

Joas: We zijn geen moment te vroeg. Kijk het begint te regenen.

Bob: Nou, daar zitten we dan in een koude donkere grot. Wat een geweldige zaterdagavond is dit zeg!

Nathan: Het wordt al laat. Heeft iemand een horloge om?

Joas: *(laat zijn horloge zien en gaapt)* Het is tijd om naar bed te gaan!

Bob: *(gaapt ook)* Ik ben echt wel moe na die bergwandeling hoor en ik heb ook honger! *(wrijft met zijn hand over zijn buik)*. Geen eten, geen bed. *(gaapt weer)* Ik ben echt moe maar ik wil niet in slaap vallen anders mis ik onze reddingsoperatie.

Nathan: Luister. Ik ben helemaal niet moe. Waarom gaan jullie niet even liggen. Ik blijf echt wel wakker en luister goed of ik ook mensen hoor die ons aan het zoeken zijn.

(Joas en Bob geven toe en gaan liggen. Ze liggen zo stil dat het lijkt of ze slapen. Na een paar minuten stilte begint Nathan met zijn ogen te knipperen en heeft moeite om wakker te blijven. Maar dan hoort hij ineens een duidelijke stem)

God: *(als stem door de geluidsboxen)* Nathan, schijn met je zaklamp langs de bergen.

Nathan: *(is weer helemaal wakker, gaat rechtop zitten en kijkt alle kanten op)* Wie zei dat?

God: *(als stem door de geluidsboxen)* Nathan, schijn met je zaklamp langs de bergen.

(Joas en Bob worden wakker en kijken verwilderd om zich heen. Nathan kruipt uit de grot en kijkt rond)

Joas: Hoorde je die donder?! *(kijkt naar de hemel)*

Bob: Nou en of!

Nathan: *(schijnt met de lamp in de richting waar ze vandaan kwamen)* Dat was geen donder! *(met harde stem)* Wie is daar? Papa, bent u het?

Joas: *(springt op en gaat vlak achter Nathan staan)* Waarom denk je dat je vader hier is?

Nathan: *(nog steeds met de zaklamp schijnend)* Omdat ik een stem hoorde zeggen dat ik met de lamp langs de bergen moest schijnen en er is niemand hier, dus daarom dacht ik dat mijn vader naar ons aan het zoeken was en in de buurt was. Maar eigenlijk leek het helemaal niet op de stem van mijn vader.

Bob: *(komt ook bij de anderen staan)* Ik hoorde alleen maar een enorme donderklap.

(een stem van heel ver weg)

Vader: Nathan, ben jij daar. Joas, Bob! Ik ben het, zijn jullie ergens hier?

Nathan: *(springend en dansend beginnen ze alle drie te roepen)* Pap we zijn hier boven, kijk naar mijn lamp!

Vader: *(komt te voorschijn uit het donker met een eigen zaklamp en schijnt op de jongens)* Nathan! Jongens, is alles in orde? *(lopen op elkaar af en omhelzen elkaar)* We hebben overal naar jullie gezocht! We hadden jullie nooit gevonden als jij niet met die zaklamp langs de berg had geschenen Nathan.

Nathan: God zei tegen me dat ik dat moest doen.

Vader: Wat bedoel je?

Nathan: Ik was bijna in slaap gevallen toen ik opeens een stem hoorde die zei dat ik met mijn zaklamp langs de berg moest schijnen. Ik vond het wel eng maar ik heb het toch gedaan. En nu bent u hier! Eerst dacht ik dat U had geroepen.

Vader: Nathan, ik geloof dat God tot je sprak. We hebben gebeden dat we jullie in goede gezondheid terug zouden vinden. Ik wilde net een andere kant opgaan toen ik het licht zag schijnen en ben toen meteen hierheen gelopen. God heeft ons geholpen.

(allen vertrekken, opgewonden pratend en lachend)

LES 10

Het gesproken Woord van God



Herhalingsvragen bij les 10

Gebruik de vragen volgende keer als je begint met de les 'Bezoek van Engelen'

1. Goed of fout. God spreekt nooit tegen ons in woorden of gedachten. *Fout*
2. Als God in woorden of gedachten tegen ons spreekt, waar horen we die dan? *In onze geest*
3. Horen mensen God wel eens met een hoorbare stem? *Ja*
4. God spreekt soms op een ongewone manier. Noem een voorbeeld van iets wat je ruikt en God wil daar iets mee zeggen. *Rozengeur van Gods aanwezigheid of een stank voor de aanwezigheid van boze geesten*
5. Noem nog een manier waarop God met ons communiceert in ons lichaam. *Hij geeft een pijn die je eigenlijk niet hebt en dan weet je dat God de persoon waar je voor bidt daar wil genezen*
6. Hoe beperken wij God als we het hebben over de verschillende manieren waarop God spreekt? *Als je zegt dat Hij alleen maar op deze of die manier spreekt want God heeft heel veel verschillende manieren van communiceren*
7. Hoe weet je zeker dat God iets tegen je heeft gezegd? *Het woord of de zin komen zomaar ineens uit het niets in je hoofd en zijn vrij duidelijk te 'horen'*
8. In de les van vorige week hoorde Jeremy het woord GEVAAR en Karin het woord WINNAAR in hun geest. Wat wilde God daarmee zeggen? *Hij waarschuwde Jeremy niet mee te doen met een vriendje die een verkeerd boek wilde lezen met elkaar en Hij liet Karin zien dat haar oma had gewonnen met een wedstrijd.*
9. Je kunt echt in je gedachten een gesprek met God voeren. Vertel erover. *Hij praat tegen je en jij praat terug maar dan allemaal van binnen. Hij legt eigenlijk Zijn gedachten in jouw gedachten.*
10. Wat vind je ervan als God zo tegen je spreekt? *Het is heel gewoon*
11. Als God zo tegen je spreekt wat weet je dan? *Je weet meteen waar het over gaat ook al zegt God dat niet heel duidelijk*
12. Als de Heilige Geest de tijd neemt om zo duidelijk tot ons te spreken wat zou dat dan betekenen? *Dan vindt God het heel belangrijk want Hij spreekt niet vaak op deze manier*
13. Noem een paar mensen in de Bijbel die God met een hoorbare stem hoorden. *Samuël en Saulus*
14. De mensen om Saulus heen hoorden ook Gods stem, maar op welke manier? *Als donder*
15. Waarom worden mensen bang als ze een hoorbare stem van God horen? *Ze realiseren zich dat God krachtig en heilig is*

LES 10

Het gesproken Woord van God



Zwaardoefeningen les 10

Deze Bijbelteksten bevestigen het thema van de les van vandaag, namelijk dat God daadwerkelijk tegen de mensen spreekt.

1 Deuteronomium 4:12

De HERE sprak tegen u vanuit het vuur; u hoorde Zijn stem, maar zag Hem niet.

2 1 Koningen 19:13

Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei: 'Waarom bent u hier, Elia?'

3 Handelingen 9:4

Hij viel op de grond en hoorde een stem: 'Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?'

4 Openbaring 1:10

Door de Heilige Geest werd mijn geest meegenomen naar de dag van de Here. Ik hoorde een luide stem, die klonk als een bazuin, achter mij zeggen:

5 Job 37:4

Zij worden gevolgd door het onophoudelijke dreunen van de donder, de ontzagwekkende stem van Zijn majesteit.

6 Ezechiël 3:12

Toen tilde de Geest mij op en hoorde ik als met een geweldig geruis de woorden: 'Geprezen zij de heerlijkheid van de HERE vanuit Zijn woning.'

7 Handelingen 10:15

De stem kwam opnieuw: 'Als God zegt dat u iets mag eten, dan mag u het eten!'

8 Numeri 7:89

Toen Mozes de tabernakel binnenging om met God te spreken, hoorde hij een stem, die tegen hem sprak van boven het verzoendeksel dat op de ark lag, tussen de beide engelen op het deksel. God sprak tot hem.

9 Exodus 6:2

Toen sprak God tegen Mozes: 'Ik ben de Heer.'

10 Handelingen 18:9

Op een nacht zei de Here in een visioen tegen Paulus: 'Wees niet bang! Spreek vrijuit. Laat u niet het zwijgen opleggen.'

LES 10

Het gesproken Woord van God



Ontmoeting met God 10

In deze les hebben we met de kinderen gesproken over iets wat niet zo algemeen is als in de vorige lessen. Veel kinderen zullen er geen ervaring mee hebben, maar dat zal vanaf nu veranderen. Het is duidelijk dat we niet kunnen verwachten dat God in deze korte tijd van 'Ontmoeting met God' ook daadwerkelijk tot de kinderen gaat spreken met een hoorbare stem of dat Hij een 'gesprekje' met ze gaat voeren. We mogen wel van God verwachten dat Hij de kinderen een woord in hun gedachten geeft, net zo makkelijk als dat Hij hen plaatjes laat zien.

Je kunt hetzelfde doen als de week hiervoor. Je laat de kinderen over elkaar woorden van God uitspreken maar je kunt ook 'vreemden' uitnodigen. Als je in gebed met deze les bezig bent moedig je de kinderen aan

in de week die komen gaat te luisteren of God daadwerkelijk iets tegen hen wil zeggen.

Vaak heb je enige uitleg nodig bij gesproken woorden of zinnen, net als dat je uitleg nodig hebt als een kind een plaatje ziet. Soms is de enige persoon die de uitleg kan geven, de persoon voor wie het woord of het plaatje bedoeld is. **Een voorbeeld.** In een van mijn diensten baden de kinderen voor een oudere man en een van de kinderen kreeg steeds het woord 'been' in gedachten. Niemand wist wat dat woord echt te betekenen had. Uiteindelijk vertelde de oudere man dat hij al de hele dag pijn in zijn been had en dat was nog niet weg. Toen legden alle kinderen hun handen op zijn been en stuurden de pijn weg in de Naam van Jezus. Na het gebed was de pijn weg.